



Ordförande har ordet: Juni

Den här månaden vill jag skriva lite om det speciella med att ha en kolonilott. Det är nämligen en stor skillnad mellan att ha en kolonistuga och en sommarstuga, även om stugorna kan se lika ut.

En skillnad är att man som kolonist inte äger inte marken som stugan står på. Föreningen arrenderar den av markägaren, i vårt fall Södertälje kommun. Som markägare har Kommunen rätt att ställa krav på oss. Kraven innebär att vi ska odla jorden och hålla lotten i fint skick. För att det ska vara tydligt för alla vad det innebär har vi ordningsregler i föreningen och styrelsen genomför årligen en syn av området. Ibland blir medlemmar lite sura för att vi uppmärksammar dem på vad de behöver åtgärda på lotten. Det är onödigt, för vi kräver inte mer än vad det står i ordningsreglerna och de har vi antagit tillsammans i föreningen.

Det andra är att vi som kolonister ingår i en förening. Vi gör alltså saker tillsammans. Det innebär att man behöver engagera sig i de aktiviteter som anordnas. Alla kan inte vara med på allt men alla behöver vara med på något. Vi försöker ordna med olika aktiviteter så att det ska attrahera så många som möjligt. Jag är mycket glad åt att så många kommer på våra aktiviteter! Om ni har idéer eller förslag på vad ni vil göra så säg till!

Vi försöker också förbättra olika saker här på området. Bland annat har vi bytt ut sopkärlen så att vi kan källsortera direkt här på området. Källsortering förpliktigar. Om vi inte sköter det hämtar inte Telge återvinning kärlen. Konsekvensen blir då att vi måste backa och ta tillbaka de gamla kärlen. Ofta är det en eller ett par personer som förstör för alla oss andra. Jag har bett några medlemmar att hålla lite extra koll men funderar också på att föreslå för styrelsen att vi sätter upp övervakningskamera vid sopkärlen. Förhoppningsvis så behövs inte det. De skulle vara skulle vara så tråkigt.

Jag roar mig med att lyssna på radiopoddar och läsa bloggar om odling och koloniliv. Jag tycker jag lär mig så mycket av det. Jag följer Sara Bäckmo, Farbror Grön och John och Pernilla. Nu fick vi tipset från Östra Regionen om Trädgårdstrollet Trädgårdsblogg. Jättebra budgettips där! Har ni några favoriter som ni följer?

Det verkar inte bli några järnnätter i år. Skönt i så fall! Jag har vågat plantera ut allt som jag förödlat - äntligen. Nu ska det väl bli lite zucchini och pumpor! Ni är väl med mig på solros och pumpa-utmaningen?!

Soliga hälsningar Anneli, lott 11