



## Ordförande har ordet: Augusti

Plötsligt var det höst. Solig september en tid av regn och regn och regn. Skönt att se att väderprognosen lovade att vi har minst 10 dagar fint väder framför oss. Fantastiskt!! Det behövde vi för vi har mycket kvar att göra på kolonin!! Att byta vindskivorna på stugan har tagit nästan hela sommaren, för så snart Mange har tagit fram något verktyg eller en planka har det regnat. Det är flera som har kämpat med sina vindskivor i år och det är inte så konstigt för husen är minst 25 år gamla, många flyttade stugor är mycket äldre än så.

Har ni tänkt på att lillstugan på området är Södertäljes äldsta kolonistuga? Den är en klenod som vi måste vara riktigt rädda om. Jag har sett att en annan koloniförening har ordnat så att deras äldsta stuga är museum. Kanske vi också borde göra? På tal om museum blev jag jätteglad och nöjd över "Konst på kollo" med fotografier och målningar på jubileumsdagen. Det blev lyckat! Jag blev också glad över invigningen av Magnus Johnssons klematissamling. Känns som att vi förvaltar hans minne på ett fint sätt. Jag vet att hans dotter uppskattar mycket att vi hedrar hans livsverk. Hon har sagt gång på gång: "Det är ett stort och viktigt åtagande ni tagit på er. "

Med tanke på gamla stugor och områden. Gaby, lott 26 ordnade så att vi fick besöka Södra Årstalundens koloniområde. Så roligt det var att se det fina gamla området, med fina små stugor och fantastiska lotter. Frilandshibiskus, kaktus, Fuchsia och Tomatmannens tomatodlingar. På allmanningen hade de en plantering till Carl von Linnés minne. Jag tog en bild av växtlistan på den rabatten att ha som inspiration till framtiden...Det var en riktig förmån att få besöka området, tack Gaby!!

En kväll fick vi tomater av närmaste grannen. Vi tar tacksamt emot då vi lagar Sara Bäckmos snålsås av tomater och Zucchini! Tack Tack för bidraget! Recept finns på vår hemsida. Sen kom en av kolonigrannarna förbi med plommon och päron till oss. Vi fick pepp och beröm av hen. "Du gör det bra Anneli. Det är självklart att några gnäller och klagar men man kan aldrig göra alla nöjda. Det viktiga är att flertalet är nöjda och så är det på området." Det gjorde mig både rörd och glad! Tack snälla du! (Sen fick jag boken "Konsten att Gnälla" av författaren Liria Oriz, i dag på jobbet, så nu är jag nog rustad för att klara en del gnäll också. Boktips!)

Höstiga, soliga, hälsningar Anneli, lott 11