



Ordförande har ordet, Augusti 2024

Jag är så glad åt att vi kunnat göra många små förbättringar på området i år. Sånt som visserligen krävt en insats, så Tack till er som fixat och trixat, men som har förskönat området och gjort det bättre. Det ska t ex bli spännande att följa elräkningarna framöver. Vi har bytt ut alla lysrör till lågenergilampor, tagit bort den fastmonterade gatubelysningen från föreningshuset och satt dit en lågenergilampa. Vi har unnat oss att köpa in solcellsbelysning vid anslagstavlan och vi har äntligen fått upp alla "gatlyktor". Vi som stannar här länge på säsongen är glada åt att kunna se var man sätter fötterna när man kommer hem senare på kvällen!

Rabatterna inspirerade av textilkonstnärer ska också bli roligt att se hur de artar sig. "Annas Täppa" har etablerat sig fint och är en fröjd för ögat numera. Den ramar in Lillstugan så fint. Några medlemmar funderar på att skriva ihop information om Lillstugan, då den antagligen är Södertäljes äldsta kolonistuga. Men var den en kolonistuga från början? Vet någon något mer? Hör gärna av er till mig, ni som vet. Vi vill inte bli historielösa så, särskilt ni äldre, berätta för oss.

Pumpatävlingen gick inte så bra för mig. Blev slagen av grannen Bosse med mer än 10 kg! Kan bara gratulera. Jag ska försöka redovisa hela resultatet senare. Vann inte Solrostävlingen heller. Gratulerar Jitka! Men jag måste tillstå att det är ett roligt arrangemang. Man engagerar sig, vattnar, göder och går på spaningsrundor där man kollar in andras pumpor och solrosor. Det är bara på skoj! (Fast man kan undra när man går förbi Bosse en måndag morgon strax efter 7.30 och hör honom säga: " Jaja, titta men inte röra" sittandes med högaffeln mellan sig och pumpan! 😊)

Det har varit ett fantastiskt äppel-år i år igen. Fick tipset av grannen Amber att köra i råsaftcentrifugen och sedan pastörisera. Det har gått finfint! Jag hade glömt hur gott det är, fina barndomsminnen också särskilt när jag fick några Gravensteiner av Ann. Jag och syrran växte upp i en liten villa där tidigare ägare hade sålt äpplen på torget. Jag tror vi hade mellan 10-15 äppelträd där (syrran får rätta mig, hon har bättre minne än jag) Förutom päron, plommon, körsbär och bärbuskar....inte så konstigt att kollo med frukt och bär är viktigt för mig.

Hönsen då? Jo de är kvar någon vecka till. Envisa Beata gör spontanutflykter ut i trädgården varje dag. Kommer och möter oss vid grinden när vi kommer. Det kvittar hur högt staket vi satt upp. Britta, Berta och Barbro däremot sköter sig och håller sig där de ska. De är lätthanterliga, låter sig gärna lyftas och klappas, nyfikna och jättesugna på godsaker! Jag tror att det här är säsongens sista Ordförande har ordet. Men man vet aldrig. Hälsar Anneli